

## Tablette Okuma Yazma evlere girdi bile

Ses Temelli Okuma Yazma öğretimine geçtiğimizden beri hiç okuma yazma öğrenmeden Ortaokul bitiren çocuklar görmeye başladık. Şimdi daha 1.sınıfta yarıyıl dolmadan veliye tablet aldırın öğretmenler var. Çocuk harfleri birbirine katmakta zorlanıyormuş da, harfleri sesli öğreten bir tablet varmış, veli onu alıp ordan çalıştırmalıymış...

Yani, tablette evde okur-yazarlık sistemine çaktırmadan geçiriliyoruz. “Anne öğretmen” dönemine hazırlık var. Oysa çocuk sosyal varlıktır, birey değildir. Evde öğrenme sistemiyle çocuk arkadaşsız kalır, okul çocuğun sosyalleşmesi içindir, toplumsal ihtiyaçtır.

Tablette matematik de tablette okur-yazarlık da geliyor ve piyasası oyuncakçıda kuruldu. Öğretmenlik annelere devredilerek, meslek olarak okulda öğretmenlik bitiriliyor. Bu yüzden Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde Okuma Yazma nasıl öğretilir, bu hiç öğretilmiyor.

Yeni sistemde okuma yazma öğrenmede zorlanan çocuklar için Sınıf Öğretmenliği mezunu tayini yapılmayan iki kızımızla Ankara’da bir model çalışma başlattık. 24 Kasım Öğretmenler Gününde hem kutlamamızı hem ilk çalışmamızı yaptık. Öğretmen kızlarım burada fişlerle, cümleden, kara tahtada tebeşirle, okuma yazma ve matematik nasıl öğretilir, benim rehberliğimde yaşayarak öğreniyorlar. Şimdilik iki öğrencileri var. Birisi işte o annesine tablet al ordan çalıştır, dedikleri yavrumuz.

Öğretmen yetiştirme programlarının nasıl yok edildiğini yakından gördüğüm için bunu yapmaya karar verdim. Çünkü öğretmenlik meslek olarak dinamitlendi. Okuldaki öğretmen kurulan ağın dışına çıkamıyor.

Okuldaki öğretmenlere MEB aracılığıyla seminer veren özel eğitim şirketleri var, şebekeler var. Şebekenin Arapçası “Ağ”.

Ağ deyince aklınıza Sivil örümcek ağları geliyor, haklısınız. Örümceğin yaptığı iş ile, ağ kurup ordan geçenleri yutulacak yem haline getirmek ile, aynı.

....

Milletimizi parçalayacak sivil bir ağ daha sessizce örülüyor.

Meclis başkanlığına bağlı çalışan Denge Denetleme Ağı. Dillerinin altındaki "denge" etnik grupların mecliste "dengeli temsil" edilmeleridir.

Başkanlık sistemi bu isteklerine cevap vermeye yetmiyor, bunu eleştiriyorlar. Onu da denetleyecek olan etnik dengeli bir parlamento istiyorlar.

Bir anayasa daha lazım onlara. O anayasayla mecliste dengeli(!) nasıl kuracaklar, yerel yönetimler yarasını nasıl geçirecekler, ona hazırlanıyorlar, medyada ve kamuoyunda hazırlık grupları kurdular.

Buna kamuoyunu hazırlama ağı, yani tuzağı... İnsanları bu tuzağa çekmek üzere adım adım yapacakları işleri pek de açık vermemeye çalışarak bu AĞ dedikleri yarı gizli/sinsi örgütle dokuyorlar.

Artık bu gibi küresel efendilerin emrinde olan sinsi örgütleri Girişim veya Ağ gibi isimlerle göreceğiz. Bunlar hedeflerine ulaşabilmek için toplumsal zemini uygun hale getirmekle görevlidirler. Raporlarında, geldikleri aşamada aralarında görev grupları kurduklarını söylüyorlar.

Denge Denetleme Ağının bilinen isimleri, Selda Tandoğan ile Fuat Keyman, Obama’nın yardımcısı Joe Biden ile birlikte verdikleri bir fotoğrafla basında yer aldılar. Selda Tandoğan’ın yeni kurulan İyi Parti’de danışman olması nedeniyle Fatma Sibel Yüksek tarafından basına dağıtılan bu fotoğraftan sonra DDA nedir biz de merak ettik ve internette bazı bilgilere rastladık:

“Pointhotel’de 113 örgütü temsilen 69 kuruluştan 100’e yakın kişinin katılımıyla toplanan DDA’nın sözcüsü Fuat Keyman kendilerini şöyle tanıttı:

Farklılıklardan bir güç oluşturarak, bu gücü siyasetin dikkate almasını sağlamayı gelecekteki uğraşının ana yönü belirleyen yeni bir sivil platform. DDA, ülkenin bugün içinde olduğu karmaşadan çıkış yolları için sıra dışı bir ışık oluşturabilir. DDA, yeni sivil anayasanın oluşturulması, Kürt çözüm sürecinin ilerletilmesi, ülkenin içinde bulunduğu karmaşadan çıkışa bir anahtar sunuyor.” (20.1.2014)

Ağlara bundan sonra da rastlayacağımızı ilan ettiler. Dillerine dikkat edin, Türk veya Türkiye demekten kaçıyorlar. Yukarıdaki paragrafta altını çizdim, Kürt derken çok rahatlar, ama Türkiye'nin adı “ülkenin” oldu.

Eğitimin piyasaya devredilmesiyle ders kitaplarında karşımıza çıkan şirketleri geçtik artık özel danışmanlık rehberlik şirketleri MEB'nın seminerlerini düzenliyor. Elbette bunun karşılığında parasını alıyorlar. Şirket adı vermek istemiyorum, şu anda bir tanesi tarafından savcılığa verildim. Merak eden internette bulur, şu sıralar öğretmenlere verdikleri seminerin konusu “Ders kitaplarında cinsiyet ayrımı.” Yani, seminer diye verilen eğitim bu, gaz alıyorlar, öğretmeni de bunlarla oyalıyorlar!

Ders kitaplarının içeriğiyle ilgili çok şikâyet var diye veliye hak veren bir şeyler söylemişti yöneticilerimiz ya... Şikâyet edilen tek konu cinsiyet ayrımıymış gibi, kamuoyunu da oyalıyorlar.

Ey halkım, sevgili velilerimiz, çocuklarınız için diyecek bir sözünüz kalmadı mı?

.....

DDA için, bkz:

[http://mecliste.org/wp-content/uploads/2017/02/anayasa\\_degisiklik\\_kanunun\\_dd\\_bakimindan\\_degerlendirilmesi\\_dd\\_a\\_demokrasi\\_barometresi.pdf](http://mecliste.org/wp-content/uploads/2017/02/anayasa_degisiklik_kanunun_dd_bakimindan_degerlendirilmesi_dd_a_demokrasi_barometresi.pdf)

Mahiye Morgül / 27.11.2017

Yayında: <http://odatv.com/tablette-okuma-yazma-evlere-girdi-2811171200.html>

### **Okuyucudan:**

“Bill Gates, Steve Jobs, William Hewlett, David Packard'ın çocuklarını Silikon Vadisi'nde gönderdikleri okulun adı Waldorf okuludur.

Bu okulda öğrencilerin tablet Computer kullanması kesinlikle yasak.”

**İnternette Waldorf** eğitim yaklaşımı: 1919 yılında Rudolf Steiner tarafından geliştirilmiştir. **Waldorf** yaklaşımı, eğitimi bir sanata dönüştürmeyi amaç edinen bütüncül bir yaklaşımdır. Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişebilmesini amaçlar.

Yorum: Araştırmam sırasında bu okulların okuma yazma öğretimini 3. ve 4.sınıfa kadar uzattıklarına rastladım, bu büyük yanlıştır.

Taş, tahta, gibi gerçek malzemeler kullanmaları güzel. Biz de öyle büyüdük..